



Kerstwens en Nieujaarsgroet

En dan zit het jaar 2023 er al weer bijna op. De tijd vliegt en voor je het weet, zijn we beland in het nieuwe jaar 2024. De helft van het schooljaar 2023-2024 laten we achter ons. We kunnen terugkijken op een mooie en leerzame eerste helft van dit schooljaar. Er zijn onder andere mooie stappen gezet op het gebied van onze onderwijsontwikkeling. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld MijnRapportFolio en IEP leerlingvolgsysteem. Ook maken we vooruitstrevende stappen op het gebied van de coaching gesprekken met kinderen en de kind-ouder-leerkracht gesprekken. Hierbij proberen we steeds meer de regie bij het kind neer te leggen. Eind vorig schooljaar zijn we gestart met een pilot van een nieuwe geïntegreerde methode Wereldoriëntatie (Blink). Het werken met deze thematische methode levert mooie inzichten en resultaten op. We zijn op dit moment erg enthousiast over Blink Wereld geïntegreerd. Ook zijn we een nieuwe Engels methode aan het uitproberen, Blink Engels. Aan het einde van dit schooljaar (juni 2024) zullen we beide methodes/manieren van werken grondig evalueren en onze vervolgstappen vastleggen. Daarnaast zijn we ons aan het oriënteren op een nieuwe taalmethode. Er is een werkgroep samengesteld en er zijn inmiddels zichtzendingen van methodes binnengekomen. De werkgroep zal de komende periode zich verder gaan oriënteren en uiteindelijk met een gedegen voorstel komen om dit vervolgens teambreed te delen en bespreken. Gezien onze uitgezette acties omtrent onze onderwijsontwikkeling is op dit moment nog niet aan te geven wanneer we overgaan op een nieuwe taalmethode. In ieder geval kunnen we zeggen dat we op vele fronten werken om ons onderwijs Elke dag uitdagend nog mooier en beter te maken.

En nu op weg naar kerst.... Op school hebben we onze kerstviering gehouden. We hebben een heel mooie kerstviering gehad, die bestond uit meerdere 'ingrediënten'. Zo hadden de kinderen een kerstmaaltijd in hun eigen groep, die geheel verzorgd werd door de OWG. Aansluitend werd er een kerstviering gehouden in de kerk (Noordpad 23) voor alle kinderen, hun ouders en andere genodigden. Kerstsfeer verhogend was de muzikale omlijsting door een groepje leden van Tavenu. Het was heel fijn en mooi om dit gezamenlijk te vieren. Hier werden we erg blij van. Via deze weg wil ik iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan onze kerstviering hartelijk danken voor de inzet. Top!

Vanaf 23 december 2023 om 12.00 uur gaan we genieten van de kerstvakantie. Op **maandag 8 januari 2024** hopen we u alle kinderen weer een warm welkom te heten. Zoals gezegd gaan we eerst vakantie houden om in 2024 gezond en vol energie te starten.

Tot slot wil ik iedereen bedanken, en in het bijzonder de OWG voor hun enorme inzet om ervoor te zorgen dat we een geslaagde feestmaand december hebben. Dat is weer tiptop gelukt.

Graag wil ik nog een gedicht meegeven. Namens het team wens ik iedereen heel fijne kerstdagen en een liefdevol, gezegend en gezond 2024 toe. Sta af en toe eens stil bij bijzondere momenten op gezette en niet gezette tijden, samen of alleen. De tijd vliegt, maar gebruik hem wel! Geniet met volle teugen!

Kerst 2023



De boodschap is....

De boodschap van Kerstmis is Kindje en mooi. Van engel en herder van kribbe en hooi.

De boodschap van Kerstmis is vrede en recht. Van Jezus en liefde van waarheid en echt.

Wij willen geen oorlog geen leugens geen nood. Maar vrijheid en vreugde schoon water en brood.

De boodschap van Kerstmis begint heel dichtbij. Met waarheid en liefde voor Jezus van mij.

Met Liefde van Jezus voor jou en voor mij.

Waarom Kerst op 25 december wordt gevierd

Het lijkt zo vanzelfsprekend. Mooi verlichte straten en tuinen, de kerstliederen schallen uit de luidsprekers in de winkelstraten en je ziet overal affiches over kerstconcerten en kerstshows. Zelfs tot in Australië (waar het dan zomer is) wordt Kerst op 25 december gevierd. Toch is Kerst eigenlijk pas laat op de feestkalender verschenen.

Kerst lijkt hét feest van de kerk. Maar veel belangrijker dan Kerst was oorspronkelijk het Paasfeest. Dat was er eerder en kon aansluiten bij de joodse kalender. Kerst kwam veel later en heeft geen joodse wortels, tenminste in de Bijbel vinden we er geen spoor van. Pas in het jaar 336 is er sprake van een kerstfeest op 25 december.

Waarom wordt Kerst op 25 december gevierd? Het meest voor de hand liggende antwoord zou zijn: omdat Jezus die dag is geboren. Maar dat is maar de vraag. In de Bijbel wordt de geboortedatum niet genoemd. Als je de gegevens uit de Bijbel haalt, zou kerst eigenlijk in april, mei of juni moeten worden gevierd. Toch wordt het de datum 25 december en dit is te danken aan een feest dat in Rome heel populair was, nl. het feest van de onoverwinnelijke Zon, Sol Invictus; de wedergeboorte van het licht. Men vierde dan dat de kortste dag voorbij was en de zon elke dag weer ietsje langer ging schijnen.

Later werd dit feest ook Saturnalia genoemd. Het werd gevierd met het geven van pakjes, het houden van grote maaltijden en met spelen. Ook bij christenen was dit feest zeer geliefd, maar de kerkelijke leiding was er niet echt blij mee. Het liefst zouden ze het verbieden, dus verzonnen ze een truc. "Jezus wordt toch de 'Zonne van Gerechtigheid' genoemd", zeiden ze. "Nou dan, weet je wat we doen? Voortaan vieren we op 25 december niet langer het verschijnen van de zon aan de horizon, maar het verschijnen van Jezus als Zonne der Gerechtigheid. We geven het gewoon een andere betekenis", zeiden ze. Het duurde wel eventjes voor het was ingeburgerd, maar zo is uiteindelijk 25 december in het westen de datum geworden van Kerst. Vandaag de dag is Kerstfeest voor veel mensen een familiefeest: een feest van gezelligheid en lekker eten. Kerst is een feest geworden waar niemand meer aan voorbij gaat, christelijk of niet christelijk, kerkelijk of niet kerkelijk. Na 20 eeuwen heeft het zich een vaste plaats op de feestkalender verworven (red. NZV nov.'03).

Kerstviering 2023

Om 17.00 uur waren alle kinderen uitgenodigd om op school lekker te komen eten. Broodjes, croissantjes en beleg. Toen iedereen een lekker croissantje had gegeten, kwamen er knakworstjes met een broodje. Na het eten gingen we allemaal naar de kerk. Muzikanten van Tavenu speelden muziek toen we de kerk binnen kwamen. Groep 7/8 had een kerst-toneelstuk en tussendoor zong het koor en de kinderen uit de groepen nog een paar liedjes. Aan het einde was er nog een collecte voor Stichting Jarige Job, het goede doel van dit schooljaar. In de kerk waren ook de ouders, opa's, oma's en broers en zussen om samen met ons kerst te vieren. Het was een geslaagde kerstviering.

Vriendelijke groet,
Vera en Lindy



Actie voor Stichting Jarige Job

Tijdens de kerstviering hebben wij als goede doelen werkgroep een collecte gehouden voor Stichting Jarige Job. Met deze collecte is **€192,90** opgehaald. Dat is een heel mooi bedrag. Ook zijn er bedragen via de QR code aangereikt. Dit is rechtstreeks op de rekening op de rekening van Stichting Jarige Job terecht gekomen. Hoeveel dat in totaal is, is niet bekend. We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage. Dit een mooie start van acties voor ons goede doel van dit schooljaar.

Uitnodiging kerstfeestviering zondagsschool (zie bijlage)

In de bijlage is de uitnodiging te vinden voor de kerstfeestviering van de zondagsschool. Op 25-12-2023 om 15.30 uur wordt er een kerstfeestviering gehouden in de Chr. Ger. Kerk, Noorderpad 51a, Opperdoes.

Gabberweek 2024 (zie bijlage)

De leukste week met allerlei activiteiten voor jong en oud. In de bijlage uitgebreide informatie over de Gabberweek 2024 en hoe je je kunt opgeven hiervoor.

Boekenmarkt

Afgelopen week vrijdag 15 december hadden wij op school een echte boekenmarkt. Voor een klein bedrag kon eenieder zijn boeken verkopen of een boek aankopen. Een groot succes! En voor herhaling vatbaar!



Weerbaarheidstraining 'Rots en Water' (bijlagen)

GGD Hollands Noorden organiseert de gratis weerbaarheidstraining 'Rots en Water' in Wognum. Deze training is voor kinderen op de Basisschool in groep 5 en 6 die onzeker zijn, gepest worden, stress voelen of groepsdruk ervaren. De training start op 27 februari 2024.

In de bijlagen vindt u informatie over deze Rots en Water training.

Kerstvakantie

Vanaf 22-12-2023 om 12.00 uur hebben de kinderen vrij en start de kerstvakantie. We hopen de kinderen weer te verwelkomen op **maandag 8-1-2024**.

Actuele bereikbaarheidsgegevens

Mochten er zich wijzigingen hebben voorgedaan in uw telefoongegevens, e-mailadressen en dergelijke dan zouden we daar graag van op de hoogte gesteld willen worden. Het is heel vervelend als ouders of oppasinstanties niet of niet goed te bereiken zijn.

Een vriendelijk, doch dringend verzoek aan u als ouder(s)/verzorger(s) om te controleren of we de juiste/recente telefoonnummers en e-mailadressen en eventuele andere contactgegevens hebben. Zo niet of mocht u twijfelen, dan zien wij de juiste gegevens graag z.s.m. tegemoet. U kunt deze gegevens doorgeven via de mail; wegwijzer-opperdoes@kopwerk.nl
Alvast bedankt!

Wij denken hierbij onder andere aan de volgende gegevens: telefoon thuisnummer, mobiele telefoonnummers, noodnummers en e-mailadressen.

Nieuwe leerlingen aanmelden

Wordt uw zoon of dochter dit schooljaar of in het schooljaar 2024-2025 vier jaar en denkt u daarbij hem of haar bij ons op school aan te melden? Maak dan vrijblijvend een afspraak voor een gesprek en rondleiding. We vertellen u graag meer over waar onze prachtige school voor staat en wat we belangrijk vinden in ons onderwijs. Graag tot ziens!

Tevens wijs ik u op onze website www.wegwijzer-opperdoes.nl voor algemene en actuele informatie. Onder andere is daar de Nieuwsflits te vinden, waar het reilen en zeilen van onze school in vermeld staat.

Wilt u meer informatie hebben of wilt u ons informatie aanreiken dan kunt u telefonisch contact opnemen met de school (0227-543553) of mailen naar wegwijzer-opperdoes@kopwerk.nl

Kopij Nieuwsflits

De deadline voor het inleveren van kopij voor de volgende Nieuwsflits is **donderdag 18-1-2024**.

Website

Voor meer informatie, foto's en actueel nieuws, zie onze website, www.wegwijzer-opperdoes.nl. Altijd een 'kijkje' waard!

Rooster Kind op Maandag

Week 2: 8 t/m 12 januari 2024

Thema: Hij is bijzonder

Naar Egypte, Matteüs 2:13-23

De twaalfjarige Jezus in de tempel, Lucas 2:40-52

Johannes de Doper, Matteüs 3:1-12

Week 3: 15 t/m 19 januari 2024

Thema: Doe mee!

Jezus wordt gedoopt, Matteüs 3:13-17

Jezus roept mensen met zich mee, Matteüs 4:12-22

Jezus geneest zieke mensen, Matteüs 4:23-25

Week 4: 22 t/m 26 januari 2024

Thema: Kijk eens anders

Het geluk, Matteüs 5:1-12

Zout van de aarde, licht van de wereld, Matteüs 5:13-16

Het Onze Vader, Matteüs 6:5-15

Week 5: 29 januari t/m 9 februari 2024

Thema: Sta je stevig?

Wees niet bezorgd, Matteüs 6:25-34

Het huis op de rots, Matteüs 7:24-27

De genezing van een melaatse, Matteüs 8:1-4

Warme kerstgroeten,
namens het team,
Hans Hubbelmeijer

